

CHỦ NHẬT, 26 Tháng Tư 2026 / TUẦN THỨ 4 MÙA PHỤC SINH

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Các bạn thân mến,

Hãy cùng tận hưởng niềm hân hoan của Lễ Phục Sinh bằng cách tìm hiểu sâu sắc hơn vào vẻ đẹp của mùa lễ trong thời điểm hiện tại của chúng ta.

Cộng đồng Thánh Luca tìm thấy niềm vui Phục Sinh qua việc lắng nghe các bài giảng của các tông đồ (kerygma), trong việc chia sẻ những việc thông thường hằng ngày như một phương cách để hình thành một cộng đồng mới dựa trên Lời Chúa và niềm tin vào Sự Phục Sinh (koinonia), trong việc cùng nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể của Chúa Giêsu (liturgeia), và trong việc phục vụ lẫn nhau không có ranh giới (diakonia). Chúa Giêsu Kitô và những lời Ngài giảng dạy hẳn đã rất hấp dẫn đến nỗi cộng đồng Kitô giáo thời sơ khai trải nghiệm cuộc sống của họ theo phương cách này. Cách sống này hẳn đã mang lại niềm vui đến nỗi số người tham gia vào nhóm họ tăng lên mỗi ngày. Món quà của Chúa Thánh Thần hẳn đã truyền cảm hứng cho họ đến mức họ có thể hiểu thấu cuộc sống và tương lai. Hãy chịu Phép Rửa, thay đổi lối sống và kết hiệp với cộng đồng mới của những người đã được rửa tội này! Đây là con đường để được cứu thoát khỏi thế hệ hư nát này (Công vụ 2:14a, 36-41). — Tham những bắt nguồn từ hai từ Latin: cor (trái tim) và rumpere (vỡ, thối rữa, mục nát). Một thế hệ tham nhũng là một kỷ nguyên bao gồm những trái tim hoàn toàn mục nát. Nó không thể được sửa chữa. Một xã hội và cộng đồng mới thay thế phải được xây dựng! Cộng đồng được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô! — Vậy, trong một xã hội được cấu trúc bằng sự gian dối, bạo lực, sống thoải mái, dân chủ nhưng không tự do này, chúng ta phải sống đức tin Kitô giáo và truyền thống đạo đức Công giáo của chúng ta thế nào đây? Lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô (1 Phêrô 2:20b-25): những người sống giáo huấn đạo đức Công giáo một cách trọn vẹn, chúng ta phải điều khiển đời sống theo Chúa bị đóng đinh! Đùng bao giờ gây đau khổ cho người khác và nhờ đó giữ gìn tính liêm chính của chúng ta như những người theo Chúa Kitô, Người Tôi Tớ Đau Khổ! Đây không phải là sự đầu hàng mù quáng trước đau khổ vô ý nghĩa. Thay vào đó, đây là một quyết định đoàn kết với những người đang chịu đau khổ, đang trở thành nạn nhân tội lỗi của một số ít người và, đang phải mang gánh nặng của kiếp nô lệ và bất công, đang tìm kiếm sự giải thoát của chính họ khỏi tội lỗi, khỏi những cấu trúc xấu xa này và khỏi cái chết! Chúng ta phải hoàn toàn trái ngược với những kẻ gây hại cho chúng ta bằng bất công, áp bức và xâm lược. Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu và công lý. Bản sắc của chúng ta là tình yêu và công lý! Ở đó chúng ta tìm thấy chính mình và Thiên Chúa của chúng ta. Đây chính là Niềm Vui Phục Sinh! — Cha Benjamin Alforque, MSC



GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP HÂN HOAN CHÀO ĐÓN

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HUÂN

(Sau đây là đôi dòng Cha Huân tự giới thiệu ngài với Cộng Đồng OLPH)

Tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam, gần Hà Nội, trong một gia đình bao gồm cha mẹ và bốn anh chị em. Cha tôi đã mất vào năm 1953 trong cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp. Năm 1954, khi Việt Minh xâm chiếm miền Bắc Việt Nam, gia đình tôi đã di cư vào miền Nam. Đây là lần di cư đầu tiên trong đời tôi, nhưng chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng. Vào đầu những năm 1960, đó là thời kỳ thanh xuân vàng son, khi cuộc chiến giữa Bắc và Nam Việt Nam chưa thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 1960, chiến tranh bùng nổ dữ dội. Hầu hết bạn bè thời thơ ấu của tôi đều phải tham gia quân đội và đã hy sinh trong cuộc chiến. Còn tôi, vì lúc đó tôi đã là một chủng sinh, thế nên được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng tôi tham gia vào các hiệp hội hỗ trợ các công việc từ thiện. — Vào khoảng năm 1967, qua các hoạt động của giáo xứ, tôi tìm hiểu về một phong trào gọi là Hiệp hội Thanh niên Thánh Tâm, thu hút nhiều thanh niên, đặc biệt là với sự chú trọng vào công việc truyền giáo. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia, và hơn thế nữa, tôi khát vọng trở thành linh mục để có thể dâng hiến bản thân cho công việc truyền giáo. Trong thời gian này, gia đình tôi đã gặp một linh mục từ một giáo phận chuyên về công việc truyền giáo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số — Giáo phận Kon Tum. Tôi nhận ra đây là một cơ hội tiền định do Chúa sắp đặt, và tôi tràn đầy niềm vui trước ý nghĩ được thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, nhiều thử thách đã xảy đến. Chiến tranh đã phá hủy tất cả những ước mơ tuổi trẻ khi năm 1975 đến, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản miền Bắc. Toàn bộ tài sản của Giáo hội bị tịch thu, các chủng viện và nhà dòng đều bị đóng cửa, và chúng tôi bị buộc phải rời đi. — Sau khi được gửi về gia đình, tôi đã phải đối diện với nhiều khó khăn. Tôi không có hộ khẩu chung với gia đình và bị buộc phải viết một lá thư gửi cảnh sát địa phương xác nhận rằng tôi sẽ không theo đuổi con đường làm linh mục để được phép chung sống với gia đình. Tuy nhiên, những khó khăn của tôi không dừng lại ở đó. Năm 1978, tôi bị bắt vì bị nghi ngờ tìm cách trốn khỏi Việt Nam và giúp đỡ cho giới trẻ trong giáo xứ. Tôi bị giam giữ một năm. Đây là thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi—tôi liên tục bị bỏ đói, bị đánh đập hành hạ bất cứ lúc nào, và đặc biệt chịu sự bạo hành tinh thần. Sau khi được thả, một gia đình bạn mời tôi cùng họ cố gắng trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền. Họ nhờ tôi làm người dẫn đường vì tôi biết một ít tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau 8 ngày và 9 đêm trên biển, chúng tôi đến Indonesia. Tôi ở lại đó hai năm trước khi được chấp nhận định cư tại Úc. — Vào năm 1984, tôi đã gặp một vị linh mục thuộc Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa (MSC). Sau một thời gian, tôi quyết định gia nhập MSC, vì đây là một dòng tu chuyên làm công tác truyền giáo. Năm 1986, tôi vào tu viện tập, và tôi được phong chức linh mục vào năm 1990. Sau khi được thụ phong Linh Mục, tôi được cử đến phục vụ người dân bản địa (cộng đồng Aboriginal), và tôi đã làm việc trong cộng đồng của họ, sống tại các giáo xứ của họ tổng cộng 23 năm. Vào tháng Mười năm ngoái, Bề trên Tỉnh Dòng MSC tại Úc đã đến thăm cộng đoàn chúng tôi ở Darwin. Ngài đã đề cập rằng, có một giáo xứ ở Hoa Kỳ, thuộc dòng MSC, cần một linh mục biết nói tiếng Việt, vì họ có một cộng đoàn người Việt nhưng Tỉnh Dòng MSC ở Mỹ không có linh mục nào biết tiếng Việt. Ngài nhìn tôi và hỏi: “Cha Peter Huan, cha có thể giúp họ được không?” Ngài biết rằng tôi vừa hoàn thành nhiệm kỳ làm linh mục quản xứ và đang chuẩn bị về hưu. — Tôi đã xin một thời gian để suy ngẫm và cầu nguyện. Tôi nhớ lại một trong những nguyên tắc hướng dẫn của Hội Dòng MSC: “Bất cứ nơi nào cần đến các anh em chúng ta, nơi đó sẽ có một sự đáp trả.” — Vì vậy, tôi đã trả lời rằng tôi sẵn sàng đi, mặc dù tôi cảm thấy mình chưa đủ. Tuy nhiên, tôi đã dâng những gì tôi có và chính con người tôi. Và bây giờ, tôi đang ở đây. — Cha Nguyễn Văn Huân, MSC

MỤC THỐNG TIN HẰNG TUẦN

++ Thứ Sáu đầu tháng, mừng Một Tháng Năm, 2026 -

Chầu Minh Thánh Chúa 6:30—7:30 tối tại Nhà Nguyễn

OLPH FIESTA sẽ bắt đầu từ THỨ SÁU, 1 Tháng 5

đến CHỦ NHẬT, 3 Tháng 5, 2026 từ 5PM -10PM

CHỦ NHẬT, Ba Tháng 5, 2026 - Bồn Mạ Ban Lễ Sinh

++ Thứ Tư, ngày 13 Tháng Năm, 2026 - Cộng đoàn

đọc kinh tối chung từ 7:00—7:30 tối tại Nhà Nguyễn

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG - April 18 & 19, 2026

**Xin vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ**

